

Wat is Kerkbalans

o

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland en sinds 2018 de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.



Hoeveel geeft u? Geef slim. Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift, dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl

Dankzij uw bijdrage aan Kerkbalans 2021:

- ... konden we het salaris van onze predikant en pastoraal werker betalen;*
- ... kregen onze kosters, organisten en gastpredikanten de vergoedingen waar zij recht op hadden;*
- ... werd ons kerkgebouw verwarmd en verlicht en konden verzekeringspremies worden voldaan;*
- ... werden er bloemen en kaarten bezorgd bij gemeenteleden die extra aandacht verdienen;*
- ... hebben we alle zondagen na de dienst gezellig met elkaar koffie kunnen drinken;*
- ... kon er voor de liturgie en het liturgisch centrum bijzondere aandacht zijn.*

Uw bijdrage in 2022 Ook in 2022 zullen we blijven investeren in het pastoraat, het levendig houden van onze gemeente en het onderhoud van ons kerkgebouw. We vragen u na te denken over de vraag hoeveel u kunt bijdragen om dit mogelijk te maken en de begroting van onze kerk *in balans* te houden.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

2022



Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde



**Geef vandaag
voor de kerk
van morgen**



Kerk-zijn

Kerk-zijn doen we samen. In verbondenheid met God en met elkaar. In coronatijd zijn we op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Desondanks blijft het soms moeilijk je echt met elkaar verbonden te weten. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Denk hierbij niet alleen aan kerk-tv, maar ook aan de vele contacten die er ondanks alles toch zijn geweest. Dat houden we vast. De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Laten we elkaar hierin vasthouden! Onze gemeente is misschien niet zo groot, maar er gebeurt veel. Denk aan de inzet van onze diakenen en de leden van de liturgiecommissie, maar ook aan het vele werk dat onze pastores en de leden van de pastorale raad verrichten. En laten we in dit verband ook niet vergeten wat er door gemeenteleden vrijwillig aan het onderhoud gedaan wordt.



Houd elkaar vast!

Veel gemeenteleden misten in coronatijd niet alleen het bijwonen van de kerkdienst, maar ook en vooral het sociale contact daarna: het koffiedrinken. Gelukkig kon dat op enig moment weer en ook de gebedskring en de gespreksgroep konden weer starten.

Fijn dat onze organisten steeds paraat bleven en er zangers van 'de Zaaiers' bereid waren te zingen in de tijd dat samenzang niet mogelijk was.

Ook in 2022 verdienen alle activiteiten en initiatieven die het kerk-zijn versterken onze steun.

Elkaar vasthouden kan alleen samen

Zonder vrijwilligers geen kerk. De toekomst van onze gemeente hangt niet alleen af van de vraag of er voldoende financiële middelen zijn, maar ook en vooral of er voldoende vrijwilligers zijn. Vandaar in deze flyer niet alleen een vraag om geld: 'Vraag niet wat de kerk voor u kan doen, maar vraag uzelf af wat u voor de kerk kunt doen'. (Vrij naar J.F. Kennedy) Kortom, onze gemeente heeft in 2022 niet alleen voldoende financiële middelen nodig, maar ook voldoende mensen die bereid zijn om op een andere manier bij te dragen aan 'De kerk van morgen.'

Website: www.groenetuinkerkerk.nl

Mailadres: groenetuinkerkerk@gmail.com

ANBI-nummer: 002534782

