



Protestantse  
Kerk

Januari 2024

# Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerkerk

Pelgrimskerk

## Vergeving

Zeventig maal zevenmaal

Week van gebed

Kerkbalans





<small>ko=kinderopvang kn=kinderdienst tn=tienerdienst</small>	Zondag 7 januari	Zondag 14 januari	Zondag 21 januari	Zondag 28 januari	
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: ko + kn ds. J. Schaap	10.30 uur: ko + tn dhr. Nico Bontenbal	10.30 uur: ko + kn ds. J. Schaap	10.30 uur: ko + kn ds. J. Slager	
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: ko + kn Ds. C.L. de Rooij	10.00 uur: ko + kn Ds.D. van Vreeswijk	10.00 uur: ko + kn Ds.D. van Vreeswijk	10.00 uur: ko + kn Ds.D. van Vreeswijk Heilig Avondmaal	
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.15 uur: Nieuwjaarsreceptie 11.00 uur Mw.ds. H. Hummel Collecte:Kerk + K.A.	10.00 uur: Ds. K. van de Niet  Collecte: Diaconie + Verwarming	10.00 uur: Mw.ds. E. Lingen Colecte: Samen tegen armoede + Verwarming	10.00 uur: Ds. mw. H. Hummel <b>Heilig Avondmaal</b> collecte: Kerk + Werelddiaconaat	
Nw. SONNEBURGH Ravenswaard 5	10.00 uur: Dhr. G. Laheij	10.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten	10.00 uur: Dhr. R.L. Antes	10.00 uur: Ds. E. van Rooijen	
MEERWEIDE		10.30 uur:  Dhr. den Toom		10.30 uur:  Ds. E. van Halsema	
MAASSTAD Ziekenhuis	10.00 uur:	10.00 uur:	10.00 uur:	10.00 uur:	
SMEETSLAND	11.00 uur:		11.00 uur:		

**Predikanten**

Groene Tuinkerk  
Mw. ds. H.P. Hummel  
06 -15 86 64 02  
predikant.groenetuinkerk@gmail.com



Adriaen Janszkerk  
Ds. J. Schaap  
010 - 304 02 33  
06-36 43 83 98  
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk  
Ds. D. van Vreeswijk  
06-19 63 61 26  
ds.dirkvanvreeswijk@kerkinijssemonde.nl



**Geestelijk verzorgers**

Meerweide  
Ds. E.A. van Halsema  
06-46 64 22 98  
rienne.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland  
Mw. Karin Bos  
karin.bos@aafje.nl  
Debbie Schröder  
dschroder@aafje.nl

Sonneburgh,  
locatie Ravenswaard  
06 - 36 58 64 96  
Gea de Kwant-van der Vlist  
gea.dkwant@sonneburgh.nl  
dinsdag en woensdagochtend aanwezig



**Kerkelijk werker**

Groene Tuinkerk  
Mw. M. van Weerden  
06 - 140 509 68  
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



**Contact pastoraat**

Adriaen Janszkerk  
Ferdy van Mastrigt  
06 - 36541515



Pelgrimskerk  
mw. Louise den Hartog  
06 - 49 74 73 56  
pastoraat@kerkinijssemonde.nl



## Van de redactie

### Het thema van dit eerste kerkblad van het jaar 2024 is **vergeving!**

*Maar wil ik iemand vergeven of me met hem of haar verzoenen?*

Vergeving en verzoening zijn twee verschillende processen. Vergeving is het stoppen van gevoelens van wrok en woede jegens onze zondaars of kwaaddoeners, terwijl verzoening de zondaars in ons leven omhelst. Verzoening is vergeving in actie en gedrag. Verzoening is moeilijker dan vergeving omdat het een proces is dat plaatsvindt na de vergeving. Vergeving begint met het stellen van een daad: je bent bereid de ander te vergeven, dat is wat je wilt doen. Maar dan pas begint het proces in jezelf. Want vergeven gaat niet één, twee, drie... Vergeving wil niet zeggen dat het onmiddellijk koek en ei moet en kan zijn tussen jezelf en de ander. Dat is een ander proces, het proces van verzoening. Verzoening is een soortgelijk proces dat plaatsvindt na de vergeving. Wanneer de ander direct na zijn daad spijt betuigt en jij hem kunt vergeven, is de weg naar verzoening open.

Het is in ieder geval een mooie gedachte om het nieuwe jaar mee in te gaan. Ook als redactie maken we een nieuwe start met weer mooie kerkbladen in het vooruitzicht.

Een goed begin van het nieuwe jaar en veel leesplezier toegewenst!

Gerrit Buizer  
Redactielid



Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar [redactie.ajk@gmail.com](mailto:redactie.ajk@gmail.com)

# Inhoud

Rooster kerkdiensten	.....	2
Van de redactie / inhoudsopgave	.....	3
Stiltepagina	.....	4
Overdenking	.....	5
Groen geloven	.....	6
Kunst en het verhaal	.....	7
Muziek	.....	8
Gedichten	.....	9
Bijbelleesrooster/puzzel	.....	10
Gezamenlijke berichten	.....	11
Groene Tuinkerker	.....	12
Hervormd IJsselmonde	.....	16
Adriaen Janszkerker	.....	18
Pelgrimskerker	.....	20
Samen	.....	22
Servicepagina	.....	23
Kinderpagina	.....	24

Pag. 5



Pag. 11



Pag. 9



Pag. 13 en 16



*W*ees goed voor elkaar en vol medeleven;  
vergeef elkaar zoals God u in Christus  
vergeven heeft.

Efeziërs 4:32



Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21

## Vergeving

Het nieuwe jaar 2024 ligt voor ons, en deze eerste kerkbladeditie van het nieuwe jaar heeft als thema Vergeving.



In het evangelie van Mattheus antwoordt Jezus op een vraag van Petrus dat zijn leerlingen niet tot zevenmaal maar tot zeventig maal zeven keer vergeving moeten schenken aan wie hen iets hebben aangedaan. (Mt 18, 21-22). Dat is nogal wat!

Maar het gaat niet zozeer om het letterlijke getal als wel om een intentie: probeer in de praktijk van het leven altijd te vergeven, wees vergevingsgezind.

Dat dat niet altijd meevalt, zelfs niet in de kleine dingen, dat weten we allemaal (want hoe snel worden we niet gekwetst of voelen we ons niet begrepen of ergeren we ons) - maar toch! Nee, het is niet zo dat we dus maar over ons heen moeten laten lopen, of het gedrag van de ander zomaar altijd goed moeten vinden. Het is ook niet zo dat het van twee kanten moet komen, zoals verzoening. Vergeving is een keuze, niet alleen een gevoel: je wilt loslaten wat je beheerst, en dat doe je allereerst in je hart. Je maakt je hart vrij, en dat is een proces, een oefening voor elke dag opnieuw weer! Niet tot zevenmaal maar tot zeventig maal zeven...

Wij mensen ontvangen vergeving van God en Hij vraagt van ons op onze beurt dat wij vergevingsgezind zijn. Jezus illustreert dat in Mattheus 18 met de gelijkenis, het verhaal van een koning en zijn dienaren. Dat is geen heel betoog dus, geen dogmatische uitleg, maar een gelijkenis, een verhaal. Meesterlijk, voor zichzelf sprekend.

Ik heb hier bij mij thuis het boekje Vergeving van Corrie ten Boom liggen. Het is een Gideonietje, zo'n mooi klein boekje dat je meeneemt in je tas of binnenzak, zo'n boekje voor jezelf om te lezen als je even tijd hebt, of voor een ander om weg te geven als een mooi cadeautje voor de prijs van een kaart. Dit boekje was inderdaad beslist de moeite van het lezen waard vind ik.

Na de tweede wereldoorlog reisde Corrie ten Boom rond om overal over vergeving te vertellen, vanuit haar eigen ervaring (ze had in de oorlog in het verzet gezeten en het concentratiekamp overleefd). En het maakte indruk. Ook in haar boekje staat een hoofdstukje over 'hoe vaak moet ik vergeven?'



### 'Zeventig maal zevenmaal' staat er in Mattheus 18, 21-22



*U Here Jezus roep ik aan, U bid ik, hoor mijn klagen.  
O God als Gij mij bij wilt staan dan zal ik niet versagen.  
Leer mij geloven recht en rein. Ik bid U, wil mij geven zo te leven,  
met mensen mens te zijn, uw woord in 't hart geschreven.  
Geef mij dat ik van harte zeer mijn vijand mag vergeven,  
zoals Gij mij vergeeft, o Heer, en geeft aan mij te leven.  
Uw woord zij onderweg mijn spijs, om zo mijn ziel te voeden,  
mij te hoeden op weg naar 't paradijs, Geleid Gij mij ten goede.  
(Lied 796, 1 en 2)*

Vrede en alle goeds voor 2024!  
ds. Hermie Hummel





# GROENTE UIT EIGEN KERKTUIN

*De Groene Peper*

“Met je vingers in de aarde word je je bewust van de groeikracht van de schepping. Het voedt het besef dat je afhankelijk bent van regen en van zon, van alles wat nodig is om voedsel te laten groeien. Dat je daar zelf zo weinig invloed op hebt, leidt tot dankbaarheid voor wat de aarde ons geeft.” Betty de Groot is voorzitter van de Werkgroep ‘Einden der aarde’ van de Pepergemeenschap in Groningen. Dit is een zelfstandige oecumenische geloofsgemeenschap, die als stichting Oecumenische Vieringen Groningen samenkomt in de Groninger Pepergasthuiskerk. De naam van de werkgroep verwijst naar het lied ‘Ga tot de einden der aarde, tot het uiterste, daar zal liefde zijn’ van Herman Verbeek. Al bijna tien jaar heeft de gemeenschap een groentetuin aan de rand van de stad. Dat de groente van heel dichtbij komt, dat er amper vervoer aan te pas komt en dat er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, doet veel mensen goed. De pepertuin heeft inmiddels velen geïnspireerd inmiddels. “Mensen lopen een tijdje mee, leren tuinieren, en gaan soms ook thuis aan de slag of nemen een volkstuintje. Erg leuk om te zien.”

De opbrengst van de tuin wordt aangeboden aan de Pepergangers, hun bijdragen daarvoor komen ten goede aan de tuin. Rond Wereldvoedseldag, in oktober, wordt een van de zondagse vieringen besloten met een vegetarische maaltijd, bereid van eigen oogst. In elk geval staat pompoensoep op het menu. “Het leidt allemaal tot bewustwording”, vertelt Betty. “Mensen gaan met elkaar in gesprek over hun boodschappen en benadrukken het belang van groene groente.” De werkgroep vraagt aandacht voor duurzaamheid en rechtvaardigheid op ecologisch, sociaal en economisch gebied en richt zich op gemeenschappelijke en individuele gedragsverandering. De gemeenschap is kritisch op het eigen inkoopbeleid en is aangesloten bij Groene Kerken. “We worden ons er steeds sterker van bewust dat al ons handelen invloed heeft op wat er in de rest van de wereld gebeurt.”

[www.ovg-web.nl/groene-kerk](http://www.ovg-web.nl/groene-kerk)

*Mensen raken in gesprek over hun boodschappen*

# Kunst en het verhaal

## Christus en de overspelige vrouw

Rembrandt van Rijn      anno 1644

bron: Artwkipedia • microsoft Bing AI



Het schilderij *Christus en de overspelige vrouw* is een van de bekendste werken van Rembrandt van Rijn. Het schilderij toont een scène uit het evangelie van Johannes, waarin Jezus een vrouw verdedigt die op overspel betraapt is, en beschrijft een confrontatie tussen Jezus en de schriftgeleerden en farizeeën. Het gaat over de vraag of een vrouw, die op heterdaad betraapt is op overspel, gestenigd zou moeten worden, zoals de wet van Mozes voorschrijft. Het spreekwoord "wie zonder zonde is werpe de eerste steen" is aan dit gedeelte ontleend. Geen enkel van de oudste Griekse Bijbelse handschriften heeft dit verhaal aan het eind van Johannes 7, maar Papias (anno circa 125) verwijst naar een verhaal van Jezus en een vrouw 'die van vele zonden beschuldigd werd' in het Evangelie van de

Hebreeën:

*"Toen de oudsten een vrouw die gezondigd had, voor Hem plaatsten, en Hem vroegen om vonnis te wijzen, en zelf weg waren gegaan, heeft onze Heer, de kenner der harten, gevraagd of de oudsten haar hadden veroordeeld, waarop ontkennend werd geantwoord. Daarop zei de Heer "Ga heen, Ik veroordeel u ook niet" en daarna "Ga heen, zondig niet meer".*

Men koesterde de verdenking dat de passage ten onrechte uit sommige handschriften verwijderd was, om te voorkomen dat gedacht zou worden dat Christus overspel zou hebben goedgekeurd.

In mijn optiek is dit stuk uit Johannes 7 een ultiem voorbeeld van **vergeving**. Rembrandt beeldt dat hier uit: de zojuist door Christus vrijgesproken vrouw is stralend wit.

Tekst: Gerrit Buizer

# Muziek

## The Soul Stirrers, Sam Cooke en de Womack familie

In november ging het over The Soul Stirrers en Sam Cooke. Nu gaan we verder met de relatie van Sam Cooke met de familie Womack.

Sam Cooke kwam in contact met de familie Womack tijdens zijn concerten. Ze heetten toen The Womack Brothers.

De oprichting van The Valentinos begon in Cleveland waar de 5 broers Friendly Jr (1941, hij leeft als enige nog), Bobby, Curtis, Harry en Cecil Womack met uitvoeringen in de kerk van hun vader Friendly Sr Womack die daar dominee was in de baptistenkerk.



De groep trok in 1954 een gospelaanhang aan onder de naam Curtis Womack and the Womack Brothers. Ze namen toen de single Buffalo Bill op en Curtis en Bobby waren toen 10 jaar.

In 1956 ontdekte Sam Cooke de groep die optrad toen hij nog in The Soul Stirrers zat. Hij was zo onder de indruk dat hij beloofde de groep vooruit te helpen in hun carrière. Ze namen 2 singles op die flopten en op advies van Sam gingen ze zich richten op seculiere muziek. Hij veranderde hun naam in The Valentinos. Kort daarna gingen Bobby en Curtis solo. De vriendschap tussen de Womacks en Sam Cooke bleef.

Toen Sam Cooke overleden was trouwde Bobby Womack na 2 maanden met de weduwe van Sam, Barbara Campbell. Zijn broer Cecil Womack trouwde met de populaire Motown zangeres Mary Wells (inmiddels overleden). Later trouwde hij met Linda Cooke, de dochter van Sam Cooke.



Onder de naam Womack and Womack hadden Cecil en Linda samen hits met Teardrops (1988) en Love Wars (1984). Linda is nu 70 jaar.

Tenslotte had Sam Cooke postuum een nummer 1 hit in Nederland met het opnieuw uitgebrachte Wonderful World. Die single werd gebruikt in een tv commercial over spijkerbroeken in 1986.

Van de Womacks zijn geen gospelliedjes uitgekomen, wel een Kerst cd.

Discografie  
The Soul Stirrers  
Jesus give me water  
Tribute to Sam Cooke,  
The Soul Stirrers Featuring Sam Cooke  
Shine on me

Ronald van Pelt  
r.pelt48@upcmail.n

## Advertenties

**VAN DER WIEL**  
We maken 't rond

Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met  
Jan-Willem van der Wiel

**Van der Wiel Makelaardij**  
010 - 497 84 41

www.wielmak.nl info@wielmak.nl Bredenoord 2, Rotterdam

Hier uw advertentie?

Stuur een e-mail naar  
advertentie@kerkinijsselmonde.nl



# Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.  
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt

## De Bazuin

Eens zal de bazuin klinken  
Zal ons nieuwe lichaam blinken  
Dan komt Hij eraan  
Dan zullen wij achter Hem aan gaan

Eens zal de bazuin klinken  
Dan zal iedereen dat horen  
De levenden  
En de doden

Eens zal de bazuin klinken  
Zal Het Levende Water komen  
En voor altijd in ons blijven stromen  
Dan zullen wij niet meer dorsten

Eens zal de bazuin klinken  
In de hemel en op de aarde  
Met een grote waarde  
Eens zal de laatste bazuin klinken



## Bidden

Handen vouwen  
Ogen sluiten  
We doen een gebed  
Het is niet moeilijk, iedereen kent het

Het staat ook in de Bijbel  
Die lees je vast wel  
Jezus Christus onze Redder  
Leerde ons zelf het Onze Vader

Vertel je zorgen  
Straks of morgen  
Vertel je problemen  
Of je geheimen

Want Hij zal luisteren  
Waren zijn apostelen vurig aan het bidden  
Stond hij plotseling in hun midden  
Hij toonde zijn littekens in Zijn handen  
Zijn zij en voeten

Handen vouwen  
Ogen sluiten  
We beginnen met het gebed  
Het is niet moeilijk, iedereen kent het



Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar [redactie.ajk@gmail.com](mailto:redactie.ajk@gmail.com)

# Puzzelen en lezen

## Horizontaal

1 Kerkgenootschap 11 Clown van 'Sapperdeflap' 12 Byzantijnse voorstelling van Christus 13 Lichte muziek 14 Insect 16 Parijs topvoetbalteam 17 Beeld in de Kerststal 19 Wereldvreemd iemand (Eng.) 20 Zuid-Amerikaans zoogdier 21 Internetadres (Eng. afk.) 23 Opschik 24 Filmtape 25 Loopvogel 26 Windstil 28 Afrikaan 30 Overdreven 31 Plaats in Overijssel 32 Betaaldvoetbalclub 34 Voorzetsel 35 Symbool voor neodymium 36 Vice-president onder Bill Clinton 37 Materiaal voor soldaatjes 39 Verlegen 40 Vertakte hoorns 41 Kledingstuk 42 Persoonlijk vnw. 43 Religie 44 Woord 45 Waterbeweging 46 Voormalig Europees land 48 Stommeling 50 Snelle, korte beweging 51 Positieve elektrode 53 Hap 55 Heiligdom.

## Verticaal

2 Het verhaal van Gilgamesj bijvoorbeeld 3 Teug 4 Verbruikt 5 Masker 6 Land in Afrika 7 Vóór Christus (Lat. afk.) 8 Belangrijke wedstrijd 9 Grieks eiland 10 Lid van een hemels koor 13 Kandidaat-kloosterling 15 Geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen 18 Strijkende aanraking 20 Die van Eva bevindt zich volgens sommige moslims in de Saudische stad Djedda 22 Apparaat dat computernetwerken verbindt 25 Nederlandse oud-topvoetballer 27 Profaan 29 Blauwe kleur 33 Insect 34 Vaak aan het dierenrijk ontleend vereerd symbool van primitieve volkeren 38 Atoomdeeltje 39 Stad in Libanon 41 Beet 42 Iskariot of Taddeüs 45 Balletrokje 47 Menselijke bouwsteen (afk.) 49 Basketbalcompetitie in de Verenigde Staten 50 Koorzang 52 Gelijkstroom (Eng. afk.) 54 Zoon van Juda.

©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com



## Bijbelleesrooster januari

1	maandag	Psalm 99
2	dinsdag	Maleachi 3:1-5
3	woensdag	Maleachi 3:6-12
4	donderdag	Psalm 72
5	vrijdag	Jesaja 60:1-9
6	zaterdag	Jesaja 60:10-22
7	zondag	Marcus 1:1-13
8	maandag	Jesaja 61:1-11
9	dinsdag	Jesaja 62:1-12
10	woensdag	Romeinen 12:1-8
11	donderdag	Romeinen 12:9-21
12	vrijdag	Romeinen 13:1-10
13	zaterdag	1 Samuel 1:1-8
14	zondag	1 Samuel 1:9-18
15	maandag	1 Samuel 1:19-28
16	dinsdag	1 Samuel 2:1-11
17	woensdag	1 Samuel 2:12-26
18	donderdag	1 Samuel 2:27-36
19	vrijdag	1 Samuel 3:1-10
20	zaterdag	1 Samuel 3:11-4:1a
21	zondag	Marcus 1:14-20
22	maandag	1 Samuel 4:1b-11
23	dinsdag	1 Samuel 4:12-22
24	woensdag	1 Samuel 5:1-12
25	donderdag	1 Samuel 6:1-12
26	vrijdag	1 Samuel 6:13-7:1
27	zaterdag	1 Samuel 7:2-17
28	zondag	Psalm 111
29	maandag	Maleachi 3:13-18
30	dinsdag	Maleachi 3:19-24
31	woensdag	Psalm 18:1-25

Nieuwjaarsdag, de achtste kerstdag

Driekoningen of tweef Epifanie  
De zondag van de doop van de Heer



DezelfdeBroomdraaimels.nl | Samuel 2:1



**De redactie van uw kerkblad wenst alle lezers een voorspoedig en gezond 2024 toe!**

**Annet, Corrie, Germa, Gerrit en Heleen**

### **Bijbelse dagboekjes 2024**

De dagboekjes voor 2024 zijn beschikbaar voor wie belangstelling heeft.

Wie een dagboekje wil ontvangen, kan contact opnemen: Voor Meerweide en Sonneburgh met Helma Paul tel. 06 3867 2108.

In de Pelgrimskerk liggen ze in de kerk. Voor de Adriaen Janszkerk met Wil Schuijjer 06 3072 1980.

Met vriendelijke groeten diaconie

### *Advertentie*

#### **'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'**

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



[www.wbgij.nl](http://www.wbgij.nl)



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. *Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> 010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com*

### **Kerkplein**

#### ***Een nieuwe digitale ontmoetingsplaats voor alle kerkvrijwilligers***

Een maand geleden is de Zalige Zalm van start gegaan met dit nieuwe online platform voor actieve kerkmensen en nu al hebben ruim 500 mensen de weg naar Kerkplein gevonden.

Je ontmoet er mensen die in de kerk met hetzelfde bezig zijn als jij, zowel vrijwilligers als professionals, uit allerlei kerkgenootschappen. Kerkplein biedt ruimte aan allerlei taakgroepen; je kunt ideeën, ervaringen en materialen uitwisselen, elkaars vragen beantwoorden en er is een agenda met activiteiten en trainingsaanbod.

Download ook deze gratis app en doe er je voordeel mee!



QR-code om naar de website van Kerkplein te gaan





# Groene Tuinkerkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



## VANAF HET DIJKJE

### Januari

Alweer een nieuw jaar, 2024. We weten nog niet wat het nieuwe jaar ons brengt, we weten nog niet hoe het zal gaan in de wereld, in ons land, in het gemeentelven en in ons eigen leven. Maar: wat de toekomst brengen moge... In de kerk wordt de maand januari gekleurd door de Aktie Kerkbalans en de Gebedsweek voor de Eenheid.

### Terugblik

Op de kerkdiensten, vieringen, activiteiten rondom kerst en oud-en-nieuw terugblikken kan op dit moment nog niet, want...ze liggen nog voor ons terwijl ik dit schrijf (16 december). De voorbereidingen zijn volop aan de gang. Wel nog even een terugblik op de indrukwekkende Gedachtenisdienst van zondag 26 november met een foto:



### Kerkdiensten

Ik hoop op zondag 7 januari en op zondag 28 januari 2024 bij ons in de kerk voor te gaan, de eerste zondag voorafgegaan door een nieuwjaarsreceptie, de laatste zondag als een Avondmaalsviering en ook als slotzondag van de Week van Gebed voor de Eenheid (zie hieronder).

### Gesprekskring en gebedskring

Met zowel de gebedskring als de gesprekskring hopen we ook in 2024 door te gaan, in elk geval tot aan de zomer. De data in januari zijn: De **gebedskring** op woensdag 10 januari om 12.00 uur en de **gesprekskring** op woensdag 24 januari om 10.30 uur. U bent welkom.

### Pastoralia

Er zijn drie berichten van overlijden te melden: de heer **Jan van Hengel** overleed op 16 november en zijn crematie was op 23 november; de heer **Machiel van Rikxoort** overleed op 25 november; de heer **Rinze van Klaveren** overleed op 12 december en zijn begrafenis was op 18

december op de Zuiderbegraafplaats.

*Dat zij mogen rusten in vrede bij God, en laat hun nagedachtenis hun naaste familie en ons allen tot zegen zijn.*

Vanuit de pastorale raad zijn de kerstattenties voor de 80+'ers weer rondgebracht. Op maandagavond 8 januari 2024 is de eerstvolgende vergadering van de pastorale raad.

### Gebedsweek voor de Eenheid 2024

Van 21 tot en met 28 januari is de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid, die dit jaar is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Het thema van 2024 is ontleend aan de gelijkenis van de barmhartige samaritaan uit Lucas 10 ' *Heb God lief en je naaste als jezelf...* Hoe we er op IJsselmonde dit jaar vorm en inhoud aan gaan geven (met de parochie) is terwijl ik dit schrijf nog niet bekend. U hoort / leest er nog van.



### Tot slot

Inmiddels ben ik uit dienst bij het verpleeghuis. Ter gelegenheid van mijn afscheid was er op 30 november nog een symposium in de Alexanderkerk. Dit symposium was een wens van mij. De ambtelijke verbintenis stond er in centraal, aan de hand van het promotie-onderzoek van de hoofdspreker, dr Richart Huijzer. Het was een geslaagde middag. En nu ben ik dan met vervroegd deeltijdpensioen en is mijn emeritaat halverwege 2024 ook al in zicht...

Ik sluit hier nu graag af met woorden van Dietrich Bonhoeffer:

*"In goede machten liefderijk geborgen,  
verwachten wij getroost wat komen mag.  
God is met ons des avonds en des morgens,  
is zeker met ons elke nieuwe dag"*

(lied 511, 6).



Een **GEZEGEND** begin van **2024** toegewenst!

ds. Hermie Hummel



## BLOEMENDIENST

Zondag 19 november

Mw. Baris uit Meerweide werd op 23 november 94 jaar.



Zondag 26 november

Vandaag geen bloemen i.v.m. Eeuwigezondag

Zondag 3 december

Vandaag 2 boeketten Dhr. Gille uit Sonneburgh werd op 1 december 89 jaar

Ook kreeg Dhr. Sjaak van Dorsten een boeket bij thuiskomst na een ziekenhuisopname. Hem werd door de gemeente 'van harte beterschap' gewenst.

Zondag 10 december

Op 5 december werd Dhr. Van de Akerboom 92 jaar

Alle jarigen van harte gefeliciteerd!

## Giften

Op 12 november kreeg ik via Elly Oorebeek een gift van € 10,-

Op 14 november kreeg ik via Reini van der Meer een gift van € 10,-

Beide gevers hartelijk dank.

Met vriendelijke bloemengroeten,

Reini van der Meer 06 2194 7617

Joke Busse 06 4869 6235



## “GEEF VOOR JE KERK”

Jaarlijks houden wij in januari de Actie Kerkbalans, met voor het jaar 2024 opnieuw het thema **“Geef vandaag voor de kerk van morgen”**. Deze actie is bedoeld om de jaarlijkse kosten en opbrengsten van onze kerk in balans te brengen.

Begin 2024 krijgt u de bekende kerkbalans- enveloppe thuisbezorgd. Op het daarin bijgevoegde toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag u voor 2024 kunt geven en ook of u voor het bedrag van € 17,50 ons kerkblad wilt blijven ontvangen. De enveloppe wordt in de periode van 15 januari tot en met 26 januari weer bij u opgehaald.

Voor 2024 verwachten wij **€ 4.400,00** extra nodig te hebben om de inkomsten en de uitgaven in balans te brengen. Wij doen daarom een dringend beroep op u om uw bijdrage, indien mogelijk, zodanig aan te passen dat onze kerk ook in het nieuwe jaar financieel in balans zal zijn.

Uw antwoord op Kerkbalans 2024 zien wij met veel vertrouwen tegemoet.

Bij voorbaat vriendelijk bedankt!

Het College van Kerkrentmeesters van de Groene Tuinkerkerk

## VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher en mw. Harmsen.

07-01: Dhr. J.F.K. Jungheim

14-01: Dhr. A.J. van Splunter

21-01: Dhr. R. A. de Bruin

28-01: Dhr. J. Jongenotter

04-02: Dhr. A.J. Kooiman

## KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren

aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam

of: kerkbu.groenetuin@gmail.com

## Overleden:

**Dhr. Machiel van Rikxoort,**

geboren 27 december 1939, overleden 25 november 2023,

Echtgenoot van Mw. B van Rikxoort - Leuvekamp, Kerstendijk 89.

**Dhr. Rinze van Klaveren,**

geboren 5 november 1935, overleden 12 december 2023.

Dhr. Van Klaveren woonde Steenhagen 5.



## Waar komt die vredesduif toch vandaan?



Er komen veel duiven voor in de bijbel. Omdat Noach een duif losliet, die terug kwam met een olijftak, wist hij dat de aarde weer bewoonbaar werd en hij aan land kon gaan. Er worden nogal wat duiven geofferd in de bijbel. En toen Jezus in de Jordaan werd gedoopt, landde er eentje op zijn hoofd. De heilige Geest, in de gedaante van een duif. Het heeft in alle drie de situaties met vrede te maken. Aan Noach zegt God via de duif dat de mensen opnieuw mogen beginnen. De duiven als offer zijn in het Oude Testament bedoeld om weer in vrede met God te kunnen leven. En de duif die bij Jezus' doop verschijnt, bevestigt Hem als Vredevorst. We hebben het in december gevierd.

Dat is allemaal mooi en aardig, maar ondertussen woedt er een oorlog in het Midden-Oosten, in Oekraïne en op zoveel andere plekken in de wereld is de vrede ook ver te zoeken. Wat is dan onze opdracht op onze eigen kleine plek? En dan is deze maand het thema van ons Kerkblad ook nog eens vergeving! Waar in hemelsnaam te beginnen?

In Nederland ben ik verbonden met l'Arche, een wereldwijde gemeenschap, waar mensen met en zonder een verstandelijke beperking het leven samen delen, op basis van gelijkwaardigheid. Zo is er ook een Arkgemeenschap in Betlehem: Ma'an Lil-Hayat.



In mijn kerstpakket vorige maand vond ik tussen van alles en nog wat een kleine vredesduif, uit Betlehem. Daar keek ik wel even van op.

Als de vrede ergens nodig is.....

Leden van Ma'an Lil-Hayat gebruiken de wol van Betlehem-schape om te vilten, kerststallen en andere cadeau-artikelen te maken. De ruwe wol wordt gekocht bij herders in dorpen aan de rand van Betlehem. Er maken veel verschillende mensen, overal vandaan. Dat vredesduifje van vilt dat ik kreeg, vertelt mij dat ook ik geroepen ben om samen te leven, met mensen die verschillen. En dat onze Heer Jezus, Vredevorst, precies daar zichtbaar wil worden en vrede wil brengen, waar mensen zoeken naar verbinding. Daar waar mensen elkaar vinden in de zorg voor wie kwetsbaar is en het dagelijkse leven met elkaar proberen te delen, met vallen en opstaan.

**Laten we daar dan maar mee beginnen het nieuwe jaar....**

P.S. De duifjes zijn te bestellen via: [arche.bethlehem@gmail.com](mailto:arche.bethlehem@gmail.com)



## Gezegend Nieuwjaar!

**Marjan van Weerden,**  
Kerkelijk werker



## Vanuit de historie: DE GEREFORMEERDE KERK TE ROTTERDAM IJSSELMONDE ( deel 1 en 2 vervolg)

### Heibel over de nieuwe pastorie (1901).

In 1900 kwam er trouwens ook een nieuwe pastorie. Toen de kerkenraad de plannen met de manslidmaten besprak stond een van de gemeenteleden op en riep dat de oude pastorie 'niet verrot' was en bovendien waren de kamers groot genoeg en ook – zo zei de spreker – liepen de collecten achteruit. 'De plannen getuigen van hoogmoed', vond hij. De penningmeester liet het er niet bij zitten en betichtte de spreker van leugens. De collecten liepen helemaal niet terug. De bouwplannen werden met vijftig tegen negen stemmen aangenomen. Dus werd op 20 februari 1901 de aanbesteding gehouden van een predikantswoning voor ongeveer fl. 7.000.

De pastorie werd nog hetzelfde jaar in gebruik genomen.



*De pastorie die in 1901 in gebruik genomen werd (foto: 'Tusschen den*

*steen en den donkeren hoek').*

En verder...

In januari 1904 besloot de kerkenraad de zitplaatsen van nalatige huurders (want de zitplaatsen werden toen nog verhuurd) aan anderen te vergeven. De onwillige betalende werd geadviseerd ergens achterin de kerk te gaan zitten. –⊕– De jeugd had in 1906 kennelijk de gewoonte soms stenen in plaats van geld in de collectezak te gooien. Dat gaf twee nadelen: ten eerste was de waarde van de stenen maar heel betrekkelijk, en ten tweede werd het gewicht van de collectezak veel te groot voor de arme diakenen, die immers met de hengel collecteerden. Waarschijnlijk was het de jongens daarom te doen... –⊕– Ds. Smeding nam op 11 september 1910 afscheid van IJsselmonde wegens vertrek naar de kerk van Nijmegen.

### Ds. D. Steenhuis (van 1910 tot 1917).



*Ds. D. Steenhuis (1870-1942).*

Als zijn opvolger werd beroepen ds. D. Steenhuis (1870-1942) van Ulrum, die al op 6 november 1910 intrede deed! Over zijn predikantschap is niet veel bekend, maar grote moeilijkheden waren er in ieder geval niet. De organist en de trapper kregen gewoon hun jaarlijkse kistje sigaren als beloning voor hun arbeid. De **diaconale arbeid** ging gewoon haar gang: sommige gezinnen ontvingen ondersteuning van fl. 1 of

fl. 1,50 per week, en/of 1 of 2 liter melk en een pond vlees. En in september 1916 ging de manslidmatenvergadering akkoord met de plannen van de kerkenraad om zowel in de kerk als in de pastorie en in de kosterswoning elektriciteit aan te leggen. Het kostte een flinke duit: voor de kerk moest fl. 450 betaald worden, voor de pastorie en de kosterswoning fl. 200. En dat alles terwijl de economie van ons land ernstig te lijden had van de Eerste Wereldoorlog...

Ds. Steenhuis nam op 11 november 1917 afscheid wegens vertrek naar de Gereformeerde Kerk te Loppersum. Na precies zeven jaar en drie dagen...

### Ds. S. Idema (van 1918 tot 1921).

Op 2 juni 1918 deed ds. S. Idema (1875-1946) van Workum intrede in de Gereformeerde Kerk te IJsselmonde.



*Ds. S. Idema (1875-1946).*

Hij was slechts iets meer dan drie jaar aan de kerk van IJsselmonde verbonden.

Zijn intrepreek was naar aanleiding van 2 Cor. 4 vers 7: "Maar wij hebben deze schat in aarden vaten".

De wereld zat van 1914 tot 1918 gevangen in de gevolgen van de 'Grote Oorlog'; ook Nederland had eronder te lijden en de kerk evenzeer. De kerkenraad nam daarom in 1919 het besluit om de Commissie van Beheer op te dragen tijdens de manslidmatenvergadering verslag te doen van de toestand van de kas. "wij willen de leden zoveel mogelijk tot meeleven prikkelen, om zodoende liefde en milddadigheid voor de Kerk des Heeren te verkrijgen", schreef de scriba. Gelukkig hielp dat kennelijk, want het jaar daarop kreeg de Commissie van Beheer toestemming een kachel in de kerk te plaatsen.

Ondertussen hield de kerkenraad natuurlijk toezicht op leer en leven van de gemeenteleden. "Vaak moest de kerkenraad mensen vermanen wegens onregelmatige kerkgang of wegens slechte handel en wandel. Meer dan eens moest bemiddeld worden bij ruzies tussen gemeenteleden. Sommigen moesten worden vermaand of zelfs van het Avondmaal worden afgehouden. Het toepassen van censuur gebeurde niet lichtvaardig. Pas als men meerdere keren een gesprek had gehad met de zondaar, die daarop geen berouw toonde, ging men over tot censuur".

Op 28 juli 1921 nam ds. Idema afscheid wegens vertrek naar de Gereformeerde Kerk in het Groningse Winsum-Obergum.

*Wordt vervolgd!*



# Hervormd IJsselmonde

## Protestantse kerk in Nederland

### Kerkbalans 2024

Januari is traditioneel de maand waarin de actie Kerkbalans gehouden wordt. Gedurende het jaar houden we meerdere acties om voldoende gelden binnen te krijgen om aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De actie Kerkbalans is hiervan de belangrijkste.

Hiernaast ziet u onze begroting voor 2024. Helaas verwachten wij een tekort van € 85.000. Dit tekort kan teruggedrongen worden als we voor Kerkbalans meer gelden binnenkrijgen dan in voorgaande jaren.

Veel gemeenteleden krijgen een persoonlijke uitnodiging om mee te doen aan de actie. **Krijgt u geen uitnodiging maar wilt u wel meehelpen om het tekort terug te dringen?** Dan kunt u meedoen door in de kerkapp uw toezegging/betaling te doen. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op rekening NL75 INGB 0002 9756 00. Wilt u wel meedoen maar op een later moment uw bijdrage overmaken, dan stellen wij het op prijs als u per e-mail uw toezegging doorgeeft zodat wij weten waar wij op kunnen rekenen.



# 2024

## Actie Kerkbalans



Wij hopen dat u allen mee wilt doen met deze actie.

Alvast hartelijk dank voor uw gaven!

Namens het College van Kerkrentmeesters  
Annet de Ruiter



### Overledenen

Naam	Overleden	Leeftijd
15 november	dhr. F.L Kamerman	88 jaar
20 november	mw. M.H. van Oosten-de ligt	94 jaar
22 november	mw. A. den Boef	83 jaar
23 november	mw. A.I. van Vliet-Naaktgeboren	92 jaar
27 november	mw. H.G.Knops-Moog	83 jaar
28 november	mw. P. van Schaik-Wasman	92 jaar
29 november	mw. D.J. Lodder-Op den Brouw	93 jaar
1 december	mw. S.E Kooren-de Groot	86 jaar
5 december	dhr. P Bruggeman	75 jaar



### Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

November	Kerkapp	Bankrekening	Totaal
Collecte diaconie	€ 404,50	€ 201,00	€ 605,50
Hospice Cadenza	€ 193,00	€ 19,50	€ 212,50
Collecte kerk	€ 404,50	€ 246,50	€ 651,00

Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt verwezen naar de pagina's van de Adriaen Janszkerk en de Pelgrimskerk in dit kerkblad.



Scan de QR code met de camera van uw telefoon of tablet.



## Begroting 2024

De begroting over 2024 laat een negatief resultaat zien van € 85.000. De verwachting is dat de baten in lijn zullen zijn met voorgaande jaren en dat de lasten door de inflatie verder zullen stijgen. Om deze trend te stoppen zal in 2024 al wel ingezet worden op het verhogen van de baten. Aangezien nog onbekend is hoeveel impact dit zal hebben, is dit nog niet meegenomen in de begroting over 2024. Daarnaast is er een werkgroep financieel beheer

aangesteld om te zoeken naar oplossingen om te komen tot een gezonde financiële situatie voor langere termijn.

De volledige begroting is beschikbaar op verzoek. U kunt deze opvragen via [penningmeester.cvk@kerkinijssemonde.nl](mailto:penningmeester.cvk@kerkinijssemonde.nl).

Namens het College van kerkrentmeesters  
Annet de Ruiters (Penningmeester)



Hervormde gemeente te Rotterdam-IJsselmonde  
College van Kerkrentmeesters - Begroting 2024

## Verkort Overzicht

	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
<b>Opbrengsten en Baten</b>			
Opbrengsten onroerende zaken	41.084	45.426	43.246
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	1.500	-	-
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen	20	20	20
Opbrengsten levend geld	151.500	149.550	151.647
<b>Totaal baten A</b>	<b>194.104</b>	<b>194.996</b>	<b>194.913</b>
<b>Uitgaven en Kosten</b>			
Kosten kerkelijke gebouwen	36.150	37.440	38.803
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	1.420	1.525	1.289
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	5.501	5.618	5.396
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	180.667	172.424	164.380
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	9.850	9.350	7.131
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	10.000	9.400	9.060
Salarissen en vergoedingen	2.170	2.120	2.438
Kosten beheer, administratie en archief	12.630	13.300	14.487
Rentelasten/bankkosten	1.300	1.400	1.820
<b>Totaal lasten A</b>	<b>259.688</b>	<b>252.577</b>	<b>244.803</b>
<b>Operationeel resultaat (A)</b>	<b>-65.584</b>	<b>-57.581</b>	<b>-49.890</b>
<b>Incidentele baten en lasten</b>			
Incidentele baten	151.700	171.000	27.001
Incidentele lasten	-171.700	-169.569	-2.889
<b>Incidentele baten en lasten (B)</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.431</b>	<b>24.112</b>
<b>Resultaat verslagjaar (A+B)</b>	<b>-85.584</b>	<b>-56.149</b>	<b>-25.778</b>



# Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

## Van de predikant

### Rondom de diensten

Als dit kerkblad uitkomt zal dat ergens rond de jaarwisseling of in de eerste week van 2024 zijn. Al weer een nieuw jaar ligt voor ons... We weten nog niet wat dit jaar ons zal brengen, persoonlijk en als kerkgemeenschap. Wat we wél weten, en waar we in geloof uit mogen leven, is dat God belooft met ons mee te gaan en zijn licht over ons pad wil laten schijnen – bij elke stap die we zetten.

Zondag 7 januari is de eerste zondag van 2024. Ik hoop dan zelf voor te gaan. We geven het nieuwe jaar in Gods handen en denken na over wat een nieuw jaar ons gaat brengen.

Zondag 14 januari is Nico Bontenbal onze voorganger.

Zondag 21 januari ga ik zelf voor.

Zondag 28 januari is Jos Slager onze voorganger.

Goede, gezegende diensten gewenst!

### Meeleven

Mw. (Irene) Bakker-Oosterman is gelukkig weer wat opgeknapt tijdens haar verblijf in Laurens Binnenweg. De bedoeling is dat ze weer terug naar huis komt.

Mw. (Corrie) Van Zanten-van der Hoff is gevallen en heeft daarbij haar kniegewricht gebroken. Na een operatie moest ze enige tijd verblijven in het Zorghotel van Aafje.

We wensen beide zusters een goed herstel en Gods zegen toe.

Dhr. (Henk) Poel heeft al enkele jaren prostaatkanker. De laatste weken ging zijn gezondheid snel achteruit en heeft hij te horen gekregen dat de artsen weinig meer voor hem kunnen doen. Dat betekent dat hij niet lang meer te leven heeft. We wensen hem en zijn vrouw Tiny veel sterkte en Gods nabijheid toe.

### Jubileum

Dylan en Marjolein van Goor-Kronenburg waren vrijdag 15 december 2023 12,5 jaar getrouwd. We feliciteren het bruidspaar van harte met hun jubileum en wensen hen samen met hun kinderen Emily en Jack alle goeds en Gods zegen toe voor de toekomst!

### Welkom

Dhr. Hans Jansen is, nadat hij en zijn vrouw Corrie een paar jaar in Brabant hebben gewoond, weer terug in IJsselmonde. Ook heeft hij onze gemeente weer opgezocht. We wensen hem in zijn kwetsbare gezondheid (en hen samen) alle goeds en Gods nabijheid toe.

### Week van gebed

Op woensdag 24 januari is er een bijeenkomst in de Adriaen Janszkerk in het kader van de week van gebed (Missie Nederland/Raad van kerken). We hopen tenminste met mensen van de Adriaen Janszkerk, Pelgrimskerk en Meer dan Beverwaard samen te bidden. De tijd is van 19:30-20:30 uur.



### Verdiepingsavond

Op woensdag 31 januari (20:00-21:30 uur) is er een verdiepingsavond in de consistorie van de Adriaen Janszkerk. Ik wil in een aantal thema-avonden stilstaan bij het materiaal dat ook door de huiskringen wordt gebruikt: het boekje van New Wine over het Koninkrijk van God. Ik zal een korte inleiding geven en we gaan met elkaar in gesprek. Iedereen is welkom, of je nu meedoet aan een huiskring of niet. Je hoeft je niet van te voren op te geven.

### Belijdenisgroep

In de loop van januari wil ik een belijdenisgroep starten: jongeren en/of ouderen die overwegen om een stap van belijdenis (en evt. doop) zouden willen zetten. Ook als je nog niet zeker weet of je er aan toe bent, wil ik je van harte uitnodigen om deze stap te overwegen. Graag zie ik je bericht tegemoet.

### Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Dinsdag 16 januari gaan we weer verder met de Bijbelmorgen over de eerste hoofdstukken van Genesis. Iedereen van harte welkom.

Uw dienaar, Hans Schaap



### Vervoer naar de kerk

7 jan Roelof  
14 jan Bastiaan  
21 jan Aad  
28 jan Roelof

*Nieuwe aanmeldingen bij Wil  
Schuijjer: 0180 412141*

Bij verhindering graag de  
chauffeur bellen:  
Roelof Hazewindus  
06 578 55 400  
Bastiaan de Ruiters  
06 229 32 635  
Aad Schuijjer  
06 286 26 274

### Bedankje

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens mijn ziek zijn. Bedankt voor alle steun en kaarten die ik kreeg. Het gaat nu weer goed met mij.

Groetjes Ria en Ada van der Heijden  
Tot ziens



### Felicities

Op 12 november mocht de familie De Groot - Beekhuysen het 60 jarig huwelijk gedenken en ook op 12 november vierde de familie Lapod - Panda Iroot hun 50 jarig huwelijk.

Beide families van harte gefeliciteerd en we wensen u nog een gezegende tijd toe met allen die u lief zijn.

### Collecteopbrengsten

Zondag	Diaconie	Kerk
5 nov	€ 20	€ 20
12 nov	€ 16	€ 16
19 nov	€ 19,75	€ 19,75
26 nov	<u>€ 28,70</u>	<u>€ -</u>
Totaal nov	€ 84,45	€ 55,75

### Voor de kinderen

- Elke week is er oppas
- Kinderprogramma 7, 21 en 28 januari
- Tienerdienst 14 januari





# Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

met Zijn gaven. Goede, gezegende diensten toegebeden, maar bovenal welkom tijdens elke eredienst.

## Omzien naar elkaar

Onze oud-predikant **ds. K. Vogelaar** werd opgenomen in Albert Schweitzer Ziekenhuis. Hij werd o.a. geopereerd aan een liesbreuk. Maar vlak voor kerst mocht hij naar huis terugkeren. Daar kun je tegenop zien na alle goede zorgen, ook in revalidatiecentrum 'Parkstaete, maar 'houdt moed, Ik bent het!' Die tekst sprak ook mevr. **J.P. (Jo) van Zweden** aan toen ze nog thuis kon verblijven. Vanwege verwardheid werd zij een paar weken geleden opgenomen in 'Humanitas-Acroplis' (Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam / 8e etage). Onderzoeken hebben al plaatsgevonden, maar de oorzaak kon nog niet gevonden worden.

**Hans Gorter** onderging nog een aantal testen naar aanleiding van de hersenschudding. Daar kwam uit dat verder onderzoek niet nodig is; maar hij kreeg wel te horen dat voor herstel 3-6 maanden staat. Dat laatste vergt onder andere veel geduld. Gods rust toegebeden. De kleine **Julia de Jong** werd plotseling opgenomen in het ziekenhuis in verband met een flinke longontsteking en te lage zuurstof waardes. Gelukkig is ze weer thuis. Daar zijn we met het gezin God dankbaar voor.

Goed nieuws vanuit de revalidatiecentra's. Mevr. **J. (Coby) Poot-Kras** is na een revalidatieperiode in Aafje Revalidatie Maasstad (waarschijnlijk) rondom kerst terug gekeerd naar huis. Mevr. E. (**Elske**) van der Biezen-Nijenhuis, op dit moment van schrijven, nog verblijvend in Antonius Binnenweg (Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GC Rotterdam / afd. Marcellus, kamer 4) krijgt binnenkort een woning in 'Smeetsland'.

We wensen hen, maar ook een ieder die zorgen heeft Gods nabijheid toe.

## In memoriam Piet Bruggeman

Op dinsdagochtend 5 december overleed dhr. **Pieter Bruggeman** op 75 jarige leeftijd. Geboren in Goedereede. Na zijn huwelijk met Adele Keyzer in 2001 woonden ze samen in IJsselmonde (Peitkreek 305; 3079 BR Rotterdam). Ze voelden zich verbonden met de Pelgrimskerk en namen ook deel aan het gemeentelven. De laatste jaren waren moeizaam. Het overlijden van een zwager, van zijn beide broers greep Piet erg aan. In de Koningshof werd hij de laatste maanden verzorgd; waar hij ook kwam te overlijden. De afscheidsdienst was op maandag 11 december in Monuta Memoriam Rotterdam. We bidden opnieuw om Gods troost voor mevr. Bruggeman-Keyzer en een ieder die hem zal missen.

## Een nieuw begin

We zijn een nieuw jaar ingegaan. Een jaar des Heren, Anno Domini. Dat is een geruststelling dat bij al die dagen en situaties die nog komen, we mogen weten dat onze tijden in Zijn hand zijn. Voor wie ik nog niet gezien of gesproken heb, het Goede van God toegewenst, Zijn zegen voor u, voor jou in 2024. Bij deze ook onze dank voor uw, jullie goede kerst- en nieuwjaarswensen, kaartjes, mailtjes en apps.



Op 23 december j.l. waren wij 40 jaar getrouwd. '... dat Hij ons zou geven, ... Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al onze dagen,' was de trouwtekst die ons lief was en is. Veertig jaar, dat lijkt soms een korte periode, de werkelijkheid is dat de wereld om ons heen en ook wij

wel veranderd zijn. 1983, het jaar dat Hollanditis zijn opgang deed en het leven nog minder hectisch was dan nu. We keken en kijken terug op hele gelukkige jaren. Kinderen werden ons toevertrouwd. Partners kwamen erbij; kleinkinderen, nog zo'n zegen, werden geboren, gedoopt of opgedragen. Veel ontvangen, ook in en door het werk op een architectenbureau, op een school en bovenal in Gods wijngaard. Maar daarnaast hebben we ook afscheid moeten nemen van geliefde mensen om ons heen. We danken God voor al het Goede, ook voor alle goede contacten, soli Deo gloria. We hopen in de zomer nog een en ander te vieren.

## Bij de diensten

Ik schrijf deze kopij op 15 december; met andere woorden alle kerstvieringen moeten nog plaatsvinden. Maar bij voorbaat wil ik wel een ieder heel hartelijk bedanken die mee heeft geholpen in de organisatie bij en de invulling van de kerkdiensten en alle andere activiteiten in de wijk, of op het kerkplein of elders. Dank!!

Vooralsnog staat er in de maand januari de start van actie Kerkbalans "gepland" (14 januari) en we hopen op de 28ste het Heilig Avondmaal te vieren. Die diensten bepalen ons wel bij het gemeentezijn, maar bovenal bij de Heer van de Kerk, bij Hem die de gemeente wil voorzien

### Bijbelochtend

Voor de komende keer, woensdag 18 januari willen we verder lezen uit het Bijbelboek Ezechiël. Op de zondagsbrief en via de mail hoop ik u nog te informeren welk hoofdstuk we willen bespreken. Om 09:45 uur staat de koffie al klaar; we starten om 10:00 uur. Van harte welkom, ook als u, jij er nog niet eerder erbij kon zijn.

### Verkiezing ambtsdragers

Op het moment van schrijven is er een begin gemaakt met de invulling van de vacatures in onze hervormde gemeente. Voor de Pelgrimskerk gaat het om een vacature voor ouderling en voor de vacature van ouderling-kerkrentmeester. Op de zondagsbrief, op de app of in de kerk hoort/hoorde u wie benoemd zijn. Heel graag uw gebed daarvoor. En neem uw/jouw verantwoordelijkheid als er daadwerkelijk een beroep op u/jou wordt gedaan.

### Tenslotte

Ontvang een hartelijke groet, in Christus verbonden, ook namens Jeannette, Dirk van Vreeswijk.



### Bloemen:

De bloemen zijn de afgelopen weken met een groet en ter bemoediging namens de gemeente van de Pelgrimskerk gegaan naar:

19 november	mw v/d Torre-Smit
26 november	mw van Nimwegen
3 december	mw van Wijk
10 december	mw van Heemst-v/d Waal

### Collecte opbrengsten:

Datum	Diaconie	Kerkrentmeesters
19-nov-23	€ 123,50	€ 35,00
26-nov-23	€ 69,75	€ 75,05
3-dec-23	€ 70,15	€ 66,50
10-dec-23	€ 45,00	€ 34,00
Zending:	€ 47,65	

### Advertentie

**TIMMERMAN NATUURSTEEN**

#### Grafgedenkenstenen

Traditioneel en eigentijds  
In alle prijsklassen  
Natuursteen of glas/RVS  
Deskundig advies

Nieuwerkerk (Zeeland),  
Hellevoetsluis, **Rotterdam**,  
Berkel en Rodenrijs, Goes

**Nieuwe Crooswijkseweg 66b**  
**3034 PS Rotterdam**  
**telefoon 010-413 69 10**



**TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL**

Vakmanschap sinds 1839

# Samen

## Oplossing puzzel



### Zangdiensten Breepleinkerk "Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 14 januari

Programma nog niet bekend.

zondag 28 januari

Programma nog niet bekend.

Zie <http://www.breepleinkerk.nl/zingenmaaktblij>



Foto: T. Rijdsijk

### Open repetities.

Kennis maken met het zingen in een koor?

COV Ridderkerk heeft op woensdag 10, 17 en 24 januari open repetitie waar u kunt komen kijken, luisteren en meedoen.

Wij repeteren momenteel voor ons concert van 9 maart -the Passion of Christ van Somervell en -Victimae Pascall Laudes van Jean Revert.

In november hopen we een tweede concert te geven waar we muziek van Bach, Händel en Haydn gaan uitvoeren,

daar gaan we de komende tijd hard op studeren.

We repeteren in de Levensbron, Jan Luijkenstraat 10 in Ridderkerk en de repetitie start om 19.45 uur.

Wilt u meer weten neem contact op via [secretaris@covridderkerk.nl](mailto:secretaris@covridderkerk.nl) of tel. 06-20923691  
U bent van harte welkom.



### Kom-op-adem dag 'Opa's en oma's met verlies'

Na een goede en bijzondere ervaring vorig jaar hebben we er als Herberg opnieuw voor gekozen om specifiek aandacht te geven aan rouw en verlies bij opa's en oma's die een kleinkind hebben verloren.

Deze KOA-dag vindt plaats op D.V. zaterdag 10 februari 2024. We willen stilstaan bij de impact van het verlies van een kleinkind, wat doet dat met opa's en oma's en wat is de invloed daarvan op (familie)relaties? We geven hierover niet alleen waardevolle informatie, maar ook de ontmoeting en het delen als lotgenoten onder elkaar wordt een belangrijk onderdeel van het programma. Op verschillende manieren hopen we met elkaar uw kleinkind en het gemis van hem of haar zichtbaar te maken.

We nodigen u van harte uit! Wellicht heeft u vrienden of kennissen voor wie dit een waardevolle ontmoeting zou zijn. Stuur deze informatie dan gerust door.

Deze dag wordt gehouden in het Koetshuis, Pietersbergseweg 19 in Oosterbeek. De kosten zijn € 65 (incl. koffie, thee, maaltijd). Meer informatie: [www.pdcdeherberg.nl](http://www.pdcdeherberg.nl). U kunt zich aanmelden via [kompadem@pdcdeherberg.nl](mailto:kompadem@pdcdeherberg.nl) of telefonisch via 026-3342225. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Aline de Boer of Jansje Spaan op maandag of vrijdag tussen 9.00-10.00 uur.





## Kerk in IJsselmonde

### Bezorging:

**Groene Tuinkerkerk:** 010 - 482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

### Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

### Niet ontvangen:

#### Groene Tuinkerkerk

Dhr. Gerrit Buizer 010 - 483 07 64

#### Adriaen Janszkerk

Dhr. Jack van Balen 010 - 483 82 37

#### Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter 06 - 31 96 94 86

### Redactie:

#### Groene Tuinkerkerk

Mw. Corrie Melenberg-Schop en

Dhr. Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

#### Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiter

redactie.ajk@gmail.com

#### Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijsselmonde.nl

### Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 87

redactie.ajk@gmail.com

### Wijze van betalen:

#### GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 - 482 81 47, ktelleman@live.nl

#### HERVORMD IJsselmonde

NL12 INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

### Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijsselmonde.nl

### Eerstvolgende kopijdatum:

**vrijdag 19 januari 2024**

18.00 uur voor het magazijn van februari

2024 met het thema:

## Loslaten

**druk:** Veldhuis Media, Raalte

### Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

**Kosters:** Mw. Hennie Kranenburg, 010 - 479 02 94

Dhr. Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

**Scriba:** scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02

of .....NL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

### Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)

**Kerkgebouwen:** Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

**Preses kerkenraad:** Mw. Jonna van den Berge-Bakker

**Scriba:** Dhr. Ivo van Bennekom 06 - 515 01 803

Dhr. Henk de Jong 06 - 181 30 047

scriba@kerkinijsselmonde.nl

**Vertrouwenspersonen:** Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434) en

Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),

internevertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl

**Ledenadministratie:** ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

**Diaconie:** diaconie@kerkinijsselmonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

**College van Kerkrentmeesters:**

**Voorzitter:** Dhr. Harro den Hartog

voorzitter.cvk@kerkinijsselmonde.nl

**Secretaris:** Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl

**Penningmeester:** Mw. Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

### Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 -135 565 85 en 010 - 483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam

IJsselmonde

**Beheerder:** Dhr. Cor Vink

### Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



# Vergeving



# KIK

Kikker hoort hoe mevrouw Bontje, de kosteres, in zichzelf loopt te mompelen. 'Ik moet ook altijd alles ALLEEN doen. Hebben we nét Kerstmis gevierd en húp, verzint de dominee weer iets nieuws ... de nieuwjaarskoffie. De posters hangen al in de kerk! En wie mag het allemaal regelen, Berna Bontje! Want de vrijwilligers hoeven niet te werken, ze mogen lekker kletsen, zei de dominee. En als ik nou eens wegloop?' Kik schrikt ervan. Mevrouw Bontje weglopen? Dan wordt de kerk supergezellig! Alles zal stoffig worden, geen zelfgebakken taart meer, de planten gaan dood! Snel huft Kik naar de muizen onder het orgel. Hij vertelt hoe erg het is met de kosteres. 'We moeten helpen!' 'Helpen!' gillen de muizen. Als ze de keuken insluipen, zit de dominee net achter een kopje koffie.

Mevrouw Bontje zegt nogal boos: 'Nog even over die nieuwjaarskoffie ...' 'O ja, Berna,' zegt de dominee, 'JIJ mag dan ook gezellig koffiedrinken en praten hoor!! Mijn vrouw en onze kinderen zorgen voor de koffie, limonade, zelfgebakken koekjes, alles!' Mevrouw Bontje lijkt een beetje in de war. 'O, nou, dank u wel.' Als de dominee weg is, wordt het stil. Ze mompelt in zichzelf... 'Hm. Alsof IK helemaal niet NODIG ben in de keuken. Koekjes bakken. Laat MIJ dat toch lekker doen.' 'Hoeraaa!', piepen de muizen zachtjes, 'Ze gaat niet weg!' Dan staat mevrouw Bontje energiek op. 'Hè. Wat ben ik toch een zeurpiet. Wat leuk eigenlijk! nieuwjaarskoffie, ook voor mij!'



## Nieuw jaar

Een jaar kan onvergetelijk zijn, bijzonder of bewogen, maar ook vol afscheid, hartenpijn en tranen in de ogen.

Maar als het januari wordt, komt nieuwe hoop tot leven, het oude vuur wordt opgepord, wat fout ging wordt vergeven.



Laat je nieuwe jaar gezegend zijn met tranen in de ogen van geluk, ontroering, zonneschijn, omdat we leven mogen gedragen door de hand van God, die niet loslaat wat Hij startte. Van oud naar nieuw trekt Hij ons vlot, leef het nieuwe jaar van harte!



## Uit de Bijbel

God zegt: 'Denk niet meer aan wat vroeger is gebeurd, sta niet stil bij hoe het altijd ging. Want Ik ga iets nieuws maken. Het schiet al op, heb je dat niet door? Een weg in de woestijn, rivieren in het dorre land!'

Naar Jesaja 43:18-19 2



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: M. Jurriëns