

HET BEGIN

Welkom

1. Intochtslied psalm 78 : 1

Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.
Verborgenheden wil ik openbaren,
een van oudsher ons doorgegeven mare,
roemrijke daden door de Heer volbracht,
zijn grote wond'ren en zijn grote kracht.

2. Welkom – Votum en Groet.

3. Zingen lied 90a : 1, 3, 5 en 6 Liedboek 2013.

1. O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis.

3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid.

5. De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

6. O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!



Storm en nacht

KYRIE EN GLORIA

4. Gebeden.

5. Zingen lied 23b : 1, 2 en 5 Liedboek 2013.

1. De heer is mijn Herder!
`k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens,
aan wat'ren der rust.

2. De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m'als ik wankel,
Hij draagt m'als ik viel.



5. De Heer is mijn Herder!
Hem, blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m'altijd !

HET WOORD

6. 1^e Bijbellezing uit het Oude Testament: Psalm 78 : 1-8

7. Zingen psalm 78 : 2

2. Laat ons wat onze vaders vertelden
doorgeven en aan onze kind'ren melden.
't Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt,
ons en al wie door ons wordt ingewijd.

8. 2^e Bijbellezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 15 : 8 – 10.

9. Zingen lied 513 : 1, 2, 3, en 4 Nieuwe liedboek

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen
riep Hij ons reeds bij name,
Zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

**10. Meditatie:
'De verloren penning'.**



Hoofdtooi Bedouïenvrouw

HET ANTWOORD

11. Zingen psalm 84 : 1 en 4.

1. Hoe lieflijk hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij u naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.

12. **Leefregels:**
En Mozes daalde af met twee grote stenen,
daarop de tien woorden van God gegeven.

13. **Gebeden.**

14. **Mededelingen**

DE WERELD IN



15. **Zingen van het slotlied Psalm 116 : 1 en 8.**

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer,
nam, toen ik riep, met toegenegen oren,
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

8. Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen,
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

16. **Shavoe-a tov.** שבוע טוב

17. **Slotwoord en zegen.**

